

Er du faret vild i dag?

– Et essay om fristedernes og Stejlepladsens betydning

Pladsen blev tidligere benyttet til at tørre net og garn på. Nu bliver den brugt til frokost, gemmeleg, gennemgang, overgang, opsang og fællessang, skumle handler og sigøjneres gemmested, hundes legeplads og fugles yngleplads. Sydhavnen har plads til dem, der ikke passer helt ind i rammerne. Alle som drømmer om sit eget og om eventyret. Eventyret, der skal have et sted at begynde.

Nede i den sydlige del af Københavns havn ligger et næsten overset område. Et gammelt kvarter, der ikke rigtig er industri eller beboelse og fungerer som begge dele. Ned til den gamle fiskerhavn ligger der forskellige huse der er vokset ud af de gamle skure. Oppe på Bådhavnsgade ligger der en busgarage, et værkstedscenter, et festlokale, en skrotplads og et bilværksted. På den anden side af det mindre grønne område ligger der fire eller fem bådklubber ud til Kalvebodløbet.



Det grønne område bliver kaldt stejlepladsen fordi pælene, som nettene blev hængt op imellem, blev kaldt stejle. Pælene er væk, men man kan stadig finde bunker af ikke så gamle net i græsset. Der er buskadser, hvor man kan være ugenert og kun få træer til at skygge for himlen og solen. Det er stort nok

til at man ikke lige ser den anden ende og vildt nok til, at man ikke overvejer, hvordan den er anlagt. Stejlepladsen er bare. Lidt forsømt og lidt glemt. Indtil nu.

Slaget om Stejlepladsen

I en politisk studehandel der skal dække budgetunderskuddet på metrobyggeriet blev Stejlepladsen affredet den 19. marts ved tredjebehandlingen i Folketinget: »Eksisterende afgørelser om fredning gælder ikke for arealet beliggende øst for Bådehavnsgade. (...) På dette areal ophæves den fastlagte strandbeskyttelseslinje [også], jf. § 15 i naturbeskyttelsesloven.« Begge dele for at man kan sælge grunden til at bygge på. Til at bygge 550 lejligheder samt et supermarked, pladser til

parkering og adgangsveje på de omkring 4 hektar: Det er en ret tæt bebyggelse, der vil virke dominerende i området.



AREAL BÅDEHAVNSGADE

— Færdige områder, der aflydes
— Strandbeskyttelsesområde, som fjernes
— Matrikelstet
○ Koordinatpunkt

Når man læser Bydelsplanen 2017-2020 for området står der at visionen er "at forhindre at byudviklingen bevæger sig ind på området med stort nybyggeri til følge." Det første og vigtige slag for det mål er tabt med affredningen.

Nu skal Københavns Kommune så til at projektere og finde købere og bygherrer til byggeriet. I den forbindelse skal der laves en lokalplan for området. Krigen er ikke tabt, men det ser ikke godt ud.

Middelklassens længsel

Der er et særligt liv herude i den sidste havn med aktive erhvervsfiskere. Andre steder i byen er middelklassen rykket ind og har skubbet 'de andre' ud. Det skete på den gamle Carlsberggrund: Kunstnerne blev bedt om at rykke ind – og så ud. Det skete på det gamle teglværk og ikke mindst på Sluseholmene. Middelklassen er ikke i sig selv ondet. Men når middelklassens fortropper i form af politikere og bygherrer glemmer at integrere de oprindelige beboere, sker der noget. Sluseholmene ligger en halv kilometers penge fra Stejlepladsen. Mange af dem, der holdt til dér, flyttede over omkring Stejlepladsen.



Hvis man går en tur i de nye kvarterer på Sluseholmene lægger man først mærke til vandet der ligger nede mellem bygningskroppene. De store vinduespartier, der giver beboerne lys og reflekserne fra vandspejlet, der laver mønstre i loftet. Men udenfor

er stemningen kold og afvisende, rå og usikkert fjendtlig. Der mangler selvfølgelig grønt, men særligt mangler der plads til de andre slags mennesker. Middelklassen bliver gold og selvtilstrækkelig, hvis den ikke efterlader plads til nogle af dem, som den ellers fordriver. For middelklassen

længes efter noget andet, nogle andre og noget mere. Den hader sin egen selvtilstrækkelighed af et godt hjerte.

Projekteringen af Stejlepladsen kan blive vellykket for flere parter, hvis man viser sin interesse for at leve sammen med 'de andre' mennesker. Med sit gode hjerte sørger for at der bliver holdt møder, hvor de mennesker der bor her, får deres behov hørt og indarbejdet i de endelige planer. Med sit gode hjerte sørger for at der bliver bygget lavt, grønt og åbent i en arkitektur der på forskellige måder mimer, det som allerede findes her.



Fristeder og forvandlinger

Mange mennesker har deres fristed bag Stejlepladsen, og de vil ikke længere være på samme hjemmebane. Nybyggede lejligheder er anderledes selvsikre end de små skure, der ligger skulder ved skulder omkring pladsen, hvor bådene står i stativer om vinteren og venter tålmodigt på sommeren og sejsæsonen.

Bådebroerne strækker sig ud i Kalvebodløbet. Her ligger den gamle og ramponerede sejlbåd jeg købte i maj sidste år. Min første båd og hun hedder *Emmanuelle*. Vi er jævnaldrende. Ude i Køge Bugt kommer horisonten ned til rælingen og himlen omslutter mig. Dér begynder Øresund, som løber op til Kattegat og jeg mærker forbindelsen ud til verdenshavene. Det, som endnu ikke har form, ligger og venter herude. Det er også farligt. Havet vender op og ned på den jeg er: Det, jeg bliver til herude, kan ikke rummes af den, jeg er derinde. Forvandlingen er smertefuld som sommerfuglelarvens puppe, der sprækker.

Rulle glide danse
mod en form,
der opløser sig i det rene
Intet – før jeg går videre;
forsigtigt uden sans
ør, omtumlet, svimmel



Leve nyde hengive
Ikke gribe fat, men gå videre, slå om, tage hånd
køligt uden viden om, hvad der skal ske,

Uden at de kommer til skade
uden, at de kommer til at dø
De skal leve videre de andre,
dem, der ikke er mig

Jeg går ned mod havnen over stejlepladsen og ud på bådebroen. Kaster
fortøjningerne og sætter kursen udefter. Jeg regner med at komme tilbage.

*Der findes en lysning inde i byen,
som kun kan opdages af den,
der er faret vild.*

Se, om du kan fare vild igen. Find Stejlepladsen. Eventyret begynder her.
